

Nixons, The

'Linkse' rommelpunkband uit Zaandam? Ewoud de Groot: „Anarchistes collectief - anti gedichten op noise met een orgeltje. De ritmebox van het orgeltje ging door een storing steeds sneller spelen, dit tot vermaak van publiek in JC Parkhof in Alkmaar ergens in (1980)

Bezetting: zang - Jan M. + Joke {Kaviaar} nog steeds actief als dichteres (zie www.jokekaviaar.nl), bas - Ewoud Groot (Opa Normaal); orgel - Pauline, gitaar - Bart {Meijer}

Deze band bestond in het eerste jaar nog met Kees Konijn op drums en Joke {Klap} op zang en gitaar en Kees {Klap}, ook op gitaar.

Een van deze bandleden is goed terecht gekomen als hoge piet bij een ministerie.

Was deze 'anonymus' ook lid van de band Chaos? uit Vlezen/ Amsterdam met daarin de in een politiecel overleden Hans Kok?

Deze band heeft eens met Riot opgetreden in Simplan in Groningen voor eigen publiek , de Groningers zaten in vera bij een Rock against racism festival."

Verslag uit de fanzine Stijdzweet van een avondje punk in het Drieluik in Zaandam begin 1980.

In het boekje bij de eerste single van The Ex wordt deze band ook genoemd

